

24 december 1944 dode bij de Wilhelminasluis



In december 1944 wordt Nederhemert geëvacueerd i.v.m. de gevechtshandelingen en een colonne trekt op 24 december dan langs de Maasdijk richting Rijswijk. In die colonne ook de boerenknecht Jacob Hendrik Keinemans, 46 jaar en woonachtig in Delwijnen, met een boerenkar van zijn baas, de familie Slegh in Kerkwijk.

Ter hoogte van de Andelse sluis, gesproken wordt bij het Gedenkteken, wordt de colonne onder vuur genomen door een Engels vliegtuig.

Keinemans wordt daarbij rond 16.00 uur dodelijk getroffen. Vooral de familie W. Bok, woonde toen in de boerderij die nu zo is vervallen, van de Poederloijense Hoek en andere buurtbewoners

verlenen hulp aan Keinemans. Later worden zij daar d.m.v. een advertentie in een krant voor bedankt.

Op een plaquette op de begraafplaats van Bruchem komt de naam J.H. Keinemans voor als oorlogsslachtoffer.

Toch ligt hij volgens de website www.zerken.nl niet op die begraafplaats begraven, hoewel het Streekarchief in Zaltbommel aangeeft dat Keinemans daar wel ligt.



In het boek “De Bommelerwaard 1939-1945” staat het overlijden heel droog vermeld op pag. 131: “Gedood tijdens een beschieting van een colonne bij de Andelse sluis: de heer Keinemans uit Delwijnen”.

In die winterperiode van 1944-1945 vinden aanvallen met geallieerde vliegtuigen met grote regelmaat plaats en vooral colonnes worden daarbij onder vuur genomen. In De Toren, een regionaal krantje, van december 1989 staat een artikel van H.V. de Bruijn uit Haaften. Ook in dat artikel wordt gesproken over een transport dat op 24 december 1944 over de Andelse sluis moet met goederen die worden vervoerd in opdracht van de Duitsers. De Bruijn ziet op die bewuste decemberdag na de passage van de Wilhelminasluis vanaf de dijk bij Giessen hoe een Engels jachtvliegtuig, dat aanvallen doet op hen en op de sluis, met een gang in de Maas verdwijnt.

Wie ook een Engels vliegtuig op dezelfde dag in de Maas ziet storten na een aanval is Gijs Millenaar. In “Herinneringen 60 jaar Vrijheid” staat op pagina 60: “Twee Duitsers die bij mij waren vlogen direct in een schuttersputje, maar ik bleef bij het paard achter een hooischelf en had zodoende ook dekking. Ik zag hoe een Duits vliegtuig terugschoot op het Engelse jagertje, dat drie keer in zijn duik omdraaide en in de Maas vloog. Het water plonsde in een grote zuil omhoog, waarop andere Engelse jagertjes weer in hevige mate op de sluis begonnen te schieten”.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over deze tragische gebeurtenis. Wie weet er meer over? Waar is J.H. Keinemans begraven? Wie heeft info over het in de Maas neergestorte vliegtuig op die dag?