



# POORTAOL



GRATIS VESTINGKRANT VOOR EN DOOR BEWONERS VAN DE VESTING WOUDRICHEM  
REDACTIE: DAALDERSTRAAT 4 ▾ 4285 AV WOUDRICHEM ▾ info@woudrichemvesting.nl ▾ JAARGANG 18 ▾ 06 APRIL ▾ 2020

BUURTVERENIGINGEN  
EN BEWONERS ORGANISEREN  
ACTIVITEITEN  
VOOR ELKAAR, MET ELKAAR

WAAROM KIEST IEMAND OM  
IN DE VESTING TE WONEN?  
WAT MAAKT HET ZO SPECIAAL?  
DAT VAKANTIEGEVOEL! ZEGT MARK

VERBINDENDE KLOKKEN,  
TROOSTRIJK BOEK,  
EN BOTERKOEK RECEPT  
OM JE VINGERS BIJ AF TE LIKKEN

THUIS ZITTEN, WAT DOE JE DAN?  
PA EN MA ALS MEESTER OF JUF,  
HOE BEVALT DAT? GOUDE TIJD ZEGT  
FAMILIE WOLTERS!

WIE WEET WAT 'KNAK-AAL' IS?  
HOE ZIT HET MET DE ANDERE  
ONDERNEMERS IN DE VESTING?  
ZE GAON DOOR!

## VOOR ∅ MET ELKAAR

## VITALE VESTINGONDERNEMERS GAAN DOOR

Buurtvereniging Rondom de Toren heeft de vlaggen 'met elkaar, voor elkaar' aangeschaft. Inmiddels hangt er in elke straat van de buurtvereniging 1 vlag. De uitgever van de vlag doneert 1:1 de opbrengst van de vlaggen verkoop aan het Rode Kruis

Afgelopen week lag er 'zo maar' een leuke kaart van de gezamenlijke buurtverenigingen in de bus, als hart onder de riem. Super lief!

Een ander leuk initiatief is van Yvonne Boekraad om oude foto's, zelfgekleurde kaarten, ansichtkaarten naar verzorgings- en verpleeghuizen te sturen. Inmiddels heeft Yvonne er al voor gezorgd dat alle bewoners van de Lemmenskamp en Altenahove/huize Antonia een kaart hebben ontvangen. Yvonne: "Daar zijn zij heel erg blij mee. Maar natuurlijk zitten er nog veel meer mensen in zorginstellingen in Altena om een kaartje te verleggen. Daarom deze oproep om zoveel mogelijk kaarten etc. te verzamelen. Stop die in de brievenbus Rijkswal 34 (zijde Kloosterhof). Meeschrijven mag, thuis of op 1,5m afstand, koffie/thee inbegrepen, maar hoeft niet. Er is wel wat haast bij, want de post moet ook in de huizen enkele dagen in quarantaine."

Niet iedereen had het door: maar de overname van 't Poortaal ∅ "MAASI" was natuurlijk een 1 april grap. De redactie ontving een aantal bezorgde reacties, maar bovenal leuke mailtjes. Dank daarvoor. Ook dank aan Cor Spek (www.tekstaelier.nl) dat hij hier aan mee wilde werken. Super tof Cor! 't Poortaal ∅ "MAASI" blijven zich onafhankelijk en belangeloos inzetten voor de Vesting van Woudrichem.

1 APRIL

Niet iedereen had het door: maar de overname van 't Poortaal ∅ "MAASI" was natuurlijk een 1 april grap. De redactie ontving een aantal bezorgde reacties, maar bovenal leuke mailtjes. Dank daarvoor.

Ook dank aan Cor Spek (www.tekstaelier.nl) dat hij hier aan mee wilde werken. Super tof Cor! 't Poortaal ∅ "MAASI" blijven zich onafhankelijk en belangeloos inzetten voor de Vesting van Woudrichem.

Naast de horeca en winkeltjes zijn er binnen de Vesting nog veel meer ondernemers actief. 't Poortaal was benieuwd wie er nog aan het werk zijn en vooral of ze creatieve oplossingen bedacht hebben. Want een goeie crisis haalt ook bij de ondernemers het beste naar boven. Zoals bij Chef ADRI BRANDERHORST die zijn restaurant 't Weeshuis digitaal omgetoverd heeft tot 't WeesThuis en met filmpjes en recepten het thuiskoken bevordert.

Schoonheidssalon 'De Kamille' van ANJA DE KONING (06 42 65 64 95) is gesloten maar ze verkoopt en bezorgt nog wel haar producten. Het Oranjehuis Beeldbepalers van ALFRED VOS (06 53 42 60 40) is 'still up and running'. Geen personeel dus gewoon aan het werk op de Hoogstraat. Hij adviseert iedereen om, juist vanwege de situatie toch van je te laten horen, in welke vorm dan ook.

Ook grafisch vormgeefster LIEKE DERDE (06 48 76 44 73) is open: "Mijn grafische werk gaat gewoon door. Ik kan dat volledig op 1,5m afstand doen. Ook BĒB 'Het Huijsje' is gewoon open. Mensen kunnen zelf inchecken, ik breng het ontbijt, dek momenteel niet meer de tafel voor onze gasten, maar dat is tot nu toe voor niemand een probleem geweest. Mensen kunnen hier in Woudrichem dus zeker Coronavrij genieten van alle rust."

Als je een webonderneemster bent zoals ELLY PRIOR (www.professional-counselling.com) dan bestaan je inkomsten uit advertenties, commissies en verkoop van eigen producten. Sinds een maand zijn die inkomsten een stuk minder, maar zo schrijft Elly: "Gelukkig, komen er toch nog zo'n 1000 mensen per dag op mijn site en het doet me goed dat mijn artikelen mensen helpen." Artikelen die op dit moment populair zijn gaan over onderwerpen zoals 'het verbreken van een relatie', 'Hoe om te gaan met een zwijgende partner' of 'Laat je partner weer (opnieuw) verliefd op je worden in 10 stappen'. Waarom dit soort onderwerpen populair zijn laat zich wel raden volgens Elly. ANNELIES BOUMAN van Coachpraktijk 'Abc∅m' werkt door. Deels via Skype of Zoom en in elk geval met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Ze is bereikbaar op 06-40 40 67 56. Levenscoach JOS KORTHOUT (06-28 47 19 93) werkt met dezelfde richtlijnen in zijn Praktijk voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Juist in deze tijd helpt hij graag mee met het opruimen van persoonlijke problemen. Tandarts HENK LOOPSTRA is door de weeks telefonisch bereikbaar vanaf 11.00 uur tot 11.30 uur. Op de praktijk is er dan ook een tandarts en assistente aanwezig om noodzakelijke behandelingen uit te voeren. Het telefoonnummer van de praktijk is 0183 - 301316. Bovendien is Henk bereikbaar op 06 - 10 93 17 33 van 's morgens 8.00 uur tot 's middags 17.00 uur. Huisarts ANNEKE VAN WALREE laat weten dat de praktijk gewoon open is, maar met aparte spreekuren voor mensen met corona verschijnselen (koorts, kuchen etc). Herkent U die verschijnselen? Maak dan een afspraak via (0183) 30 44 24.

Omdat we niet alle ondernemers hebben kunnen bereiken, komt er een vervolg. Ben jij ondernemer in de Vesting? Stuur dan je info naar info@woudrichemvesting.nl



## MARK SIEBERS ELKE DAG VAKANTIEGEVOEL

Mark Siebers woont al weer een paar jaar binnen de stadspoorten maar elke dag voelt nog als vakantie. De architect houdt van de historische vesting maar waarschuwt tegelijkertijd voor behoudzucht.

Siebers is een man van de Randstad, zou je zeggen. Geboren in Leiden, opgegroeid in het naburige Oegstgeest, gestudeerd in Delft, waar hij een gezin stichtte, en al jaren directeur van architecten- en ingenieursbureau Groosman in hartje Rotterdam.

Maar na zijn scheiding ging hij op zoek naar een woonplek buiten de drukte omdat hij 'een natuurmens' is. Tegelijkertijd houdt hij van oude stadjes. "Met een passer heb ik vanaf m'n werk een cirkel van maximaal 45 minuten rijden getrokken en

ben opzoek gegaan. Merkwaardig genoeg stond Woudrichem niet op mijn lijstje. Omdat ons bureau betrokken was bij het realiseren van het nieuwe winkelcentrum 'De Es' en het woonzorgcomplex 'De Buitenplaats' in Sleenwijk kwam ik in contact met Margret van Wijk van Woningcorporatie Woonlinie. In de wandelgangen vertelde ik haar dat ik opzoek was naar een nieuwe woonplek. Margret zei dat ik maar eens bij haar moest komen eten want volgens haar wist zij al waar mijn nieuwe huis stond. En ... dat klopte ook: bij het zien van de vesting sloeg de vonk over en had ik binnen twee weken het huis van Marianne Klein aan de Kerkstraat gekocht. Sinds we hier wonen heb ik echt het gevoel iedere dag op vakantie te zijn. Omdat zoon Stan een bijbaantje krijgt in het Hotel, hebben

we daar ook een rondleiding gehad: fraai hoe het hotel van binnen is opgeknapt". Over de uitbreiding in de tuin zegt hij het volgende: "Ik zie de potentie en sta ik achter het benutten van het prachtige uitzicht. Het risico van zo'n mooi historisch stadje is dat bijvoorbeeld een monumentencommissie de boel op slot zet. Dat ze alles wil behouden zoals het was. Dan wordt het een museum, terwijl juist zo'n vestingstadje altijd al een levend iets was. Denk aan de pakhuizen in Amsterdam, die zijn wel honderd keer getransformeerd naar een andere, nieuwe functie. Meegaan met veranderingen maar de 'sfeer' van het stadje zien vast te houden, dáár ligt de grote uitdaging'. Indien nodig wil Siebers daar graag aan meewerken.



### KLEIN GELUK IN DE VESTING

De familie Bonte specht heeft ontdekt dat er op onze plaats pinda's hangen. Nu komen meneer en vrouw specht dagelijks een keer of 6 langs om hier te eten. Soms alleen, soms hangen ze beide aan de pindastang. Kan er uren van genieten.

Groeten Bert Bergshoeff

## FAMILIE WOLTERS: 'GOUD WAARD'



THUIS-SCHOOL BIJ DE FAMILIE WOLTERS:

JOOST: 'JONGENS, NIET RENNEN IN DE KLAS... EH, KAMER.'

MIRJAM: 'IS BOAZ AL WAKKER?'

ABEL: 'NEE, DIE IS HET EERSTE UUR VRIJ.'

Het was even 'zoeken', maar na drie weken is iedereen wel gewend. We weten welke laptop het beste geluid heeft, wie op welk moment een meeting heeft met zijn leerkracht of collega's en op welk device je het best teams of classroom kunt openen.

Nu begint af en toe het tegensputteren. Thuiswerken en drie jongens in huis die elkaar steeds tegenkomen... het is een uitdaging en tegelijkertijd ook stikgezellig. Er wordt geknokt en gelachen. 's Morgens wordt er door iedereen hard gewerkt. Samen lunchen is al bijna weer gewoon en 's middags wordt er vooral gespeeld, terwijl wij als ouders hier en daar nog een thuiswerk-uurtje proberen te pakken. En ieder gezinslid koopt minstens 1x per week. Dat houden we er heel graag in!

De jongens hebben besloten dat ze iedere dag een rondje hardlopen rond de Vesting. Ze gaan magneetvissen, vuurtje stoken, darten, knutselen, timmeren. Ontwerpen in een uur tijd een escaperoom voor hun ouders. Gamem, filmpjes kijken.

En ja, natuurlijk vervelen ze zich ook stierlijk en dat is prima.

Boaz loopt iedere woensdag zijn rondje om zijn klanten in de Vesting te voorzien van verse eieren. De betalingen gaan contant of via de app en met gepaste afstand. Het werkt.

We houden het wel een poosje vol. Daarbij wonen we in een geweldige straat waar je ook op 1,5 meter afstand heel fijn contact met elkaar kunt hebben. Goud waard, wat ons betreft. Zolang iedereen gezond blijft.



Omdat er vanwege Corona flink minder vrachtaanbod is, hebben we de gelegenheid aangegrepen om onze vrachtschepen stil te leggen voor onderhoud. Lekker naast de vesting met uitzicht op oa de toren en de molen. En aan de overkant Loevestein achter de bomen die op springen staan. We gebruiken daarbij het ruim (waar nu toch geen lading in zit) als werkplaats. Schipper Bart.



## KNAK-AAL

Al meer dan 50 jaar worden dode alen langs de oevers van de Nederlandse rivieren gevonden met mechanische beschadigingen, zoals diepe snijwonden of soms zelfs volledig doormidden 'geknaakte', vandaar de term 'knaakaal'. Divers onderzoek wijst op schade door waterkrachtcentrales en gemalen.

Langs de Waal, waar het overgrote aantal aanspoelt, is de dichtstbijzijnde waterkrachtcentrale in Duitsland op meer dan honderd kilometer afstand. Zou het mogelijk zijn dat deze alen pas in Nederland aanspoelen? Of zijn het juist de grote schepen die bij vooral laag water deze beschadigingen veroorzaken?

Afgelopen jaar hebben RAVON en Sportvisserij Nederland besloten om samen het vraagstuk rondom de knaakaal te onderzoeken. Met de hulp van een groep vrijwilligers is men aan de slag gegaan om geknakte vissen langs de Waal - de hoofdstroom van de Rijn - te zoeken.

Voor Woudrichem en omstreken zijn dit Jos Korthout en Goof van Vliet. Minimaal eenmaal per week inspecteren zij de oevers van de Boven Merwede van Woudrichem tot het Oudendijkse Gat. Door Jos gecombineerd met het schoonhouden van het strand.

Ook gewone strandwandelaars kunnen waarschuwen als ze een knaakaal hebben gezien, bij knaakaal@ravon.nl. Een andere groep vrijwilligers loopt van Sleeuwijk tot aan scheepswerf De Waal in Werkendam. Alle hulp bij dit project is welkom! Aanmelden als vrijwilliger via [www.ravon.nl/knaakaal](http://www.ravon.nl/knaakaal). Je krijgt dan een veldkit met materiaal, waar je onder andere de lengte en het gewicht van de aal mee kunt bepalen. Meld je aan!

Meldingen van knakalenvondsten zullen vanzelfsprekend worden gemeld in het Poortaal.

Goof van Vliet, Sam Minekus en Silas Nagtzaam, studenten Toegepaste Biologie aan de HAS te Den Bosch

## PAASEIEREN ZOEKEN

Lieve kinderen van de Vesting De paashaas zal dit jaar eieren verstopten bij mensen thuis (bv voor het raam of in een voortuin). Het is de bedoeling dat je hier naar op zoek gaat. De eieren zullen vanaf de straat goed te zien zijn (je hoeft dus nergens naar binnen!). Je kunt maandagmorgen 13 april vanaf 9 uur een kaart ophalen, waarop je aangeeft waar je welk ei gezien hebt. Er worden 15 eieren verstopt, als je er tenminste 10 vindt, ben je al een superspeurder! Als je klaar bent lever je deze kaart weer in op hetzelfde adres. Je krijgt dan gratis een leuke paasverassing.

De kaarten zijn af te halen op Landpoortstraat 18 of Vissersdijk 10. Inleveren kan tot uiterlijk 11 uur.

De eieren zijn verstopt in de volgende straten: Vissersdijk, Spieringstraat, Landpoortstraat, Arsenaal. Stukje Kerkstraat (kant van Üskudar) tussen Landpoortstraat en Vissersdijk.

## 75 JAAR BEVRIJDING

Als we bevrijd zijn van het Coronavirus, wordt het tijd om de bevrijding van Nederland te vieren, 75 jaar geleden.

In augustus opent in het Visserijmuseum een overzichtstentoonstelling over de jaren rond de Tweede Wereldoorlog. Met oorspronkelijke filmbeelden én de spilas van de opgeblazen molen, opgegraven door vestingbewoner Daan Loopstra toen hij nog een jochie was.

Centraal in de tentoonstelling staan een drietal films. De eerste film laat het leven zien in Woudrichem vóór de oorlog door het oog van dokter Egberts. De tweede is gedraaid op 8 maart 1944 door drie ooggetuigen van de tragische aanval op de veerboot Janihudi 4, ter hoogte van het Oudendijkse Gat. Hierbij vielen zes doden. Film drie gaat over het opblazen van de molen 'Nooitgedagt' in april 1945 en het terugvinden van de spil door kinderen, 25 jaar geleden.

Daarnaast wordt ook het dagelijkse leven tijdens de bezetting belicht en het wegvoeren en ombrengen van de Woerkumse familie Benjamins die zich, ondanks waarschuwingen, veilig waanden en dat met de welwillende medewerking van het toenmalige gemeentelijke apparaat.

Al met al wordt het een tentoonstelling die iedereen zal aanspreken, hoopt de werkgroep.



Wie helpt ons met de financiering?:

't Poortaal wordt door veel vrijwilligers geheel belangeloos gemaakt, maar het drukken kost wel geld. Deze Poortaal werd dan ook mogelijk gemaakt door VisAVis Ontwerpers en 1 andere sponsor. Dank daarvoor!

Voor de volgende uitgaven zoeken we weer nieuwe sponsors. Sponsor bijdrage is 40 euro en natuurlijk kunt U ook uw naam en/of bedrijf hier vermeld krijgen.

Bel of App: 06-53 20 60 99



## HOOP LUIDENDE KLOKKEN

Door ds Adriaan Molenaar

Wie in de vesting woont, zal het ongetwijfeld hebben gehoord: de afgelopen woensdagavonden luidden de klokken van de Martinuskerk.

Waarom is dat? Het klokluiden op dit tijdstip is een initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken.

Door het coronavirus is veel sociaal contact opgeschort. Kerkklokken zijn vanouds een communicatiemiddel dat doordringt tot veel mensen tegelijkertijd. Al eeuwenlang brengen ze zonder woorden boodschappen over: niet alleen dat een kerkdienst gaat beginnen, maar ook bijvoorbeeld dat de poorten dichtgaan, dat er brand is of de viering van een feestdag.

Nu ons land is getroffen door de 'coronacrisis' luidden in heel veel plaatsen de klokken op woensdagavond, als teken van hoop en verbondenheid. Het geluid kan mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en inzet voor allen die ziek zijn, en verklankt het respect voor wie zich in deze tijd dag aan dag inzetten in de gezondheidszorg. Zolang de beperkende maatregelen duren, zullen de klokken van de Martinuskerk woensdag om 19 uur klinken. Als de wind goed staat, kunt u wellicht ook de klokken uit buurdorpen horen, want die doen ook allemaal mee. Hoort u ze, denk dan even aan waar ze voor staan!

## TROOSTRIJK LEZEN

### APEIROGON - COLUM MCCANN

'Achter gelijk en ongelijk ligt een veld. Zullen we elkaar daar ontmoeten?'



Het boek dat Colum McCann schreef over het Israëlisch-Palestijns conflict is gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van Bassam en Rami, twee vaders die door geweld beide een dochter verloren. Twee vaders die niet op zoek gaan naar wraak maar naar vrede. Door met elkaar en anderen te praten, zich te verdiepen in het verhaal van diegene die aan de andere kant van de geschiedenis staat en leeft.

Door het verhaal van de leiders en de eigen vastgeroeste ideeën in twijfel te trekken. In duizend en één hoofdstukken (waarvan sommige slechts bestaan uit één zin of woord) verweeft Colum McCann feit en fictie met citaten, geschiedenis en anekdotes. Verhalen over de laatste maaltijd van Francois Mitterrand, over het noodlot dat op 9 augustus 1945 Nagasaki trof doordat het elders te bewolkt was en over de routes en gewoontes van trekvogels maken het boek tot een bont mozaïek. Uiteindelijk valt alles op zijn plaats en laat McCann je hoopvol achter. Niet in de hoop dat de starre leiders van beide volkeren tot een oplossing gaan komen. Wel in de hoop dat wanneer (buiten)gewone mensen als Bassam en Rami in staat zijn in te zien dat het verdriet van de vader aan de andere kant van de muur ook hun eigen verdriet is. Wanneer ze in staat blijken de vooroordelen te laten varen en het gesprek aan te gaan. Een prachtig geschreven, uitzonderlijk boek dat een diepe indruk op de Tante Bethjes heeft gemaakt.

## TROOSTRIJK ETEN

### BOTERKOEK

Dit recept voor boterkoek van Rutger Bakt is echt super lekker en goed te doen met kinderen (vanaf 4 jaar). We kregen deze tip van onze kookstudio-chef Dennis Liem. Het geheim? Veel roomboter en heel langzaam laten afkoelen. Dit laatste is het enige dat echt moeilijk is, want de receptuur zelf is super makkelijk. We hebben deze boterkoek de afgelopen week met onze kleinkinderen in Rotterdam en in de Hugo de Grootstraat gebakken en ze werden er allemaal helemaal happy van (inclusief hun vader en moeder)! Veel plezier er mee. Chef Annemiek & Ronald

#### INGREDIËNTEN

380 gr bloem  
340 gr roomboter, kamertemperatuur  
270 gr witte basterdsuiker  
1/4 tl zout  
1/2 citroen, rasp  
1 ei (losgeklopt)

#### BEREIDING

1. Verwarm de oven voor op 170 C.
2. Doe alle ingrediënten voor het deeg in een kom en meng deze tot een samenhangend deeg. Doe het deeg in de vorm en druk dit plat, dat gaat het best met natte handen of de bolle kant van een natte lepel.
3. Als je nog deeg aan je vingers of hand hebt, dan mag je dat er nu van aflikken. Pas als je handen deegvrij zijn even de handen wassen voor je verder gaat.
4. Bestrijk het deeg met geklopte ei en kerf er met een vork een ruitjesmotief in.
5. Bak de boterkoek 30 tot 40 minuten tot de bovenkant mooi bruin is. De boterkoek zal nog erg wiebelig zijn en niet gaar lijken, maar dit komt allemaal goed tijdens het afkoelen.
6. Laat de boterkoek minimaal 6 uur afkoelen in de vorm en haal hem er dan met behulp van het bakpapier uit.
7. Snijd de koek in stukjes.