



POORTAOL



GRATIS VESTINGKRANT VOOR EN DOOR BEWONERS VAN DE VESTING WOUDRICHEM
REDACTIE: DAALDERSTRAAT 4 ▾ 4285 AV WOUDRICHEM ▾ info@woudrichemvesting.nl ▾ JAARGANG 18 ▾ 18 MEI ▾ 2020

ONDER HET MOTTO:
"RUST, STILTE EN BEZINNING"
STAAT OP WOENS- EN ZATERDAG-
MIDDAG DE KERKDEUR OPEN.

HET WOERKUMER BIER BESTAAT IN
JUNI 12,5 JAAR EN ZOU FLINK GAAN
UITPAKKEN. LEES HET NUCHTERE
VERHAAL VAN DE VOORZITTER.

WALTER WOONT OP DE WAL
SAMEN MET CLAUDIA.
"DAT JE HIER ZO MAAR MAG
WONEN" DENKEN ZE DAGELIJKS.

OOK DE VESTING IS EEN BEETJE VAN
'T SLOT. EÉN DING WETEN WE ZEKER
ZO HYGIËNISCH SCHOON IS
WOERKUM NOG NOOIT GEWEEST.

KIJKT U OOK MET ANGST EN BEVEN
NAAR KOMENDE FEESTDAGEN EN
DE HOEVEELHEID GEMOTORISEERD
VERKEER IN DE VESTING?

OPENSTELLING

Om in deze onzekere tijden een plek te bieden voor bezinning en stilte, is de Martinuskerk op de woensdag- en zaterdagmiddagen open van 14 tot 16 uur. U kunt in de oude kerk rust en stilte vinden, weg van de hectiek van alledag. De kerkbanken bieden ruim plaats om even te zitten en je te bezinnen, te bidden of gewoon je gedachten en ogen te laten rondwalen.

Uiteraard dienen de richtlijnen van het RIVM in acht te worden genomen, bezoekers dienen gepaste afstand van elkaar te bewaren. Bij de ingang wordt desinfectiegel voor de handen aangeboden. Er zijn twee gastheren/vrouwen aanwezig die een en ander in het oog zullen houden.

Dus: zoek je een plek voor rust en bezinning, wees welkom!

In juli zal hopelijk de gebruikelijke openstelling voor toeristen weer kunnen starten.

ds. A.J. (Adriaan) Molenaar
predikant hervormde gemeente Woudrichem



Reacties zijn welkom tot 200 woorden. Zijn ze langer, dan zal de redactie ze meestal moeten inkorten.

Redactie:

Annelies Bouman ▾ Monique van de Ven ▾ Ronald van den Ende

Fotografie:

Hannah Schaake ▾ Annelies Bouman ▾ Annemiek van Straten

Drukwerk:

HH Productions - Andel

Correspondentie:

info@woudrichemvesting.nl

De zoektocht naar een huis begon voor Claudia Maser-Grabner en Walter Grabner, in de Molenstraat. Dat huis werd het toch niet. Walter woonde en werkte toen in Utrecht en Claudia in Breda. Ergens in het midden wilden ze samen gaan wonen. Er volgde een jaar van huizen kijken en bieden in onder andere Den Bosch, Gorinchem, Rotterdam. Door de zoektocht wisten ze steeds beter wat ze wilden: water in de buurt en vrij zicht "om weg te kijken". Uiteindelijk was er weer een kandidaat-huis in Woudrichem: Rijkswal 26-28. Ze gingen spontaan, zonder afspraak, kijken om eerst maar eens de omgeving te verkennen. Op een zaterdag. Water, vrij zicht: check! Toen ze even koffiedronken bij het voetveer (het was in het pre-corona-tijdperk), werden ze verliefd op Woerkum. En toen er daarna (nog één keertje langslopen) bij het huis nét iemand naar buiten kwam, vroegen ze spontaan of ze binnen mochten kijken. Ook het huis beviel. En dat uitzicht! Eenmaal op het prachtige dakterras was de koop eigenlijk al gesloten. In 2019 trouwden en verhuisden ze. Sterker nog, "op onze trouwdag hoorden we dat ons bod was geaccepteerd."

Walter studeerde filosofie, was beeldend kunstenaar en is nu data-architect. Claudia is manager bij zorginstelling SOVAK en theaterregisseur. Momenteel werken beiden thuis en dat is geen straf

"als ik opkijk, zie ik de rivier." Het uitzicht heeft Claudia zelfs geïnspireerd tot het schrijven van een kinderboek waar boten en water een grote rol in spelen. Het boek is inmiddels af en ligt bij de drukker. Claudia voelt nog dagelijks de dankbare verwondering dat het gelukt is, eindelijk samen en op zo'n mooie plek. "Dat je hier zomaar mag wonen..."

Wat zo heerlijk is aan de vesting? "Dat het overzichtelijker is dan de grote stad, maar toch een stad", zegt Walter. Ook dat de bevolking zo divers is, een interessante mix van Echte Woerkumers en import. En de nabijheid van de natuur.

"Woerkum en omgeving zijn zo mooi! Net vakantie." Regelmatig varen ze met hun bootje naar het Munnikenland. En als het straks weer mag, zullen ze zeker ook weer koffie gaan drinken bij het voetveer. "Maar verder zal de horeca niet veel aan ons verdienen, want we zijn net zo lief thuis." Sinds oktober 2019 wonen Walter en Claudia en haar zonen Lukas en Kris aan de Rijkswal. De 15e kregen ze de sleutel en de 18e kwamen er twee verhuishagens, één vanuit Breda en één vanuit Utrecht. Heftige dagen, maar het is gelukt. En zo begon én eindigde deze zoektocht in de vesting. Claudia besluit met: "Beter wordt het leven echt niet."



JUBILEUM 12,5 JAAR WOERKUMER BIER

In 12,5 jaar tijd transformeerde het 'Woerkumer Bier' van een vriendeninitiatief naar een sociale onderneming die louter door vrijwilligers wordt gerund. Volgende maand zou dit jubileum worden gevierd maar door Covid-19 pakt het allemaal anders uit.

Het Woerkumer Bier is meer dan een kwaliteitsbier en een uithangbord voor de stad. Het is een organisatie waarin iedereen zich inzet op vrijwillige basis: de vormgeefster, de accountant, de tappers... iedereen. "De bierbezorgers betaalden tot voor kort zelfs de benzine uit eigen zak", vertelt voorzitter Jan-Willem Sigtermans. "Ik denk dat die bereidheid zo groot is omdat het Woerkumer Bier een mooi doel nastreeft. Enerzijds willen we mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding geven en anderzijds willen we de rijke biertraditie van ons vestingstadje levend houden."

De eeuwenlange biertraditie van Woudrichem hangt samen met de privileges die de stad in 1356 kreeg. Men brouwde in die tijd bier voor eigen consumptie omdat water niet gezuiverd was en je er dus ziek van kon worden. Het verkopen van bier mocht alleen in Woudrichem plaatsvinden omdat de Heren van Altena er dan belasting over konden heffen. Grootafnemers waren de soldaten die geen soldij maar brood en bier als 'inkomen' kregen. Er werd ook voor de gevangenen van Loevestein gebrouwen. Het toenmalig stadsbestuur, de Schout en Schepenen, bestond vaak uit brouwers.

Het biervelden wordt nu weer tot leven gebracht door de vrijwilligers van het Woerkumer Bier, die in samenwerking met de horeca en de stadsgidsen, aan de groeiende groep van speciaal bier liefhebbers een bierproeverij met stadswandeling aanbieden. "Bij mooi weer varen we ook een stukje met de DD13, de historische vishaler en leveren zo een mooi stukje promotie voor de vesting."

Eén van de eerste dingen die Sigtermans als nieuwe voorzitter voorstelde was om meer afnemers voor het bier te zoeken op het eiland. "In het begin werd ons bier exclusief in de vesting verkocht, in hoofdzaak aan de horeca. Gelukkig hebben we twee jaar geleden de stap gezet om ook aan winkels op het eiland te leveren anders had de corona lockdown ons wel heel kwetsbaar gemaakt. Nu is de groei er even uit maar we verwachten dat na 1 juni de verkopen weer flink zullen aantrekken."

Door de coronacrisis is het project om het bier te gaan bezorgen, samen met de bewoners van woon/werkboerderij Kraaiveld, op de lange baan geschoven. Een teleurstelling voor zowel de mensen van de woon/werkboerderij als voor de vier vrijwillige chauffeurs. "We hebben wel meer tegenslag gehad. Destijds zouden we op Landgoed Kraaiveld onze brouwerij starten, maar de boer ging failliet en de brouwketels verdwenen met de failliete boedel."

"Mensen die onze bieren kennen weten dat we al ruim twaalf jaar bieren van een constante kwaliteit leveren. Daar is een bepaald volume voor nodig, vandaar dat we van meet af aan samenwerken met de Zeeuwse Peelder brouwerij."

In Altena wordt gewerkt aan de verbouw van hop. Elke kern moet minstens één 'hophof' krijgen, zodat er straks Altenabier kan worden gebrouwen. Aanjager van 'Hop van Altena' is de stichting Eerlijk en Heerlijk die ook de motor is achter het Woerkumer bier.

De stichting zonder winstoogmerk is ook bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar de start van een duurzame micro-mouterij. "Daarmee kunnen wij de in Altena verbouwde brouwgranen, met inzet van mensen met een beperking, gaan mouten. Als we hop en mout van het eiland hebben dan is het nog maar een kleine stap naar een eigen zorg-brouwerij... en dat is ons ultieme doel."



BUURTEN GOVERNEUR
GEPASTE AFSTAND

VERSTEIGER SOCIALE CONTROLE
PAKKETE AARBEVEN
GENBANK HOUDT AFSTAND!
OET ELKAAR!

HEET-ME-NIET
HEE? N
ZONN
PR
M



STRAAT
OSTERHOF
DERSTRAAT
LINGSTRAATJE
RKUMS STRANDJE
KERKSTRAAT
ALVERSEIGER
MOLENSTRAAT
GLOCKDOWN
WOERKUMSBITTERIJE
DE WINKES NIET!
SIVE CAREBAGUNESTRAAT
LLETJEROND IK ZE JE GRAG
SUURPRENTIE
LANDPOORTSTRAAT
LAAT JE HOND UIT!

VESTING HEEL VOORZICHTIG WEER VAN START

Alhoewel er nog dagelijks mensen besmet raken met het coronavirus, gaat Nederland stapje voor stapje van het slot. Schoolkinderen mochten voor het eerst deze week deels terug naar hun klas, sport op 1,5 meter afstand ging van start en ook de contactberoeven mochten hun deuren weer openen. Welke maatregelen hebben ze genomen en stonden ze

te springen om weer aan de slag te gaan? Het Poortaal deed een rondje vesting en kwam vooral tot de conclusie dat Woerkum nog nooit zo hygiënisch schoon is geweest als nu.

“Zelf vind ik het eigenlijk nog te vroeg”, zegt Anja de Koning van schoonheidssalon ‘De Kamille’ aan de Vissersdijk. “Snap wel dat de overheid onder druk staat en iets moet doen. Maar persoonlijk

vind ik het te snel en eigenlijk ook nog een beetje eng. Kijk: in mijn werk is fysiek contact essentieel. Ik kan dus geen handschoenen gebruiken. Wel een mondkapje als dat gewenst is. Omdat mensen bij mij een trap op moeten, krijgen ze wel handschoenen of moeten ze de handen bij binnenkomst desinfecteren. Na afloop reinig ik trap en leuning extra. Maar het blijft een vertrouwenskwesitie. Deze week ben ik gaan experimenteren, ik heb bijvoorbeeld een klant uitgenodigd die in de hygiënebranche zit. Puur om te kijken of ik het goed doe. Op basis van deze testcases hoop ik de 25ste weer volledig operationeel te zijn.”

Voor Annemarie Pfaff ligt het allemaal wat makkelijker. Haar nagelstudio ‘Nails & Art by Anne’ aan de Kerkstraat is conform de brancherichtlijnen corona-proof gemaakt. Een glazen scherm met onderaan een opening voor de handen, een mondkapje en professionele afzuiging en ze was weer ‘up and running’. Sterker nog, “ik zit weer helemaal vol met afspraken en heb zelfs mensen op een wachtlijst moeten plaatsen.”

Ook Josee van Braam met haar speltherapiepraktijk ‘Krachtenspel’ in de Veste op de Hoogstraat is weer gestart. “De verkleedkleden en de knuffelkussens zijn tijdelijk verwijderd, de bokshandschoenen mogen alleen aan als ze eerst een latex handschoentje aan doen. De zandbak is onmisbaar bij speltherapie. Die gebruik ik dus óf met handschoentjes aan óf vooraf en na afloop de handen heel goed desinfecteren. Ik vind het zelf nog best wel eng hoor. Ouders moeten buiten wachten en na afloop wordt alles ontsmet, De Veste is nog nooit zo schoon geweest, maar dan toch... zekerheid is er niet.”

De muzieklessen in het Jacoba Cultuurhuis aan de Molenstraat, zijn ook weer van start gegaan. “Met inachtneming van die 1,5 meter en goed de handen desinfecteren is het best te doen hoor”, aldus pianodocent Chris van de Kuilen. Je merkt ook echt dat de kinderen er weer aan toe zijn. Ze zijn heel gemotiveerd en ook blij dat ze hun oude routine weer kunnen oppakken. We hebben wel extra tijd tussen de lessen ingelast om alles goed te desinfecteren. Ook de toetsen worden helemaal ontsmet.” En het moet gezegd worden, ook Chris en zijn collega Carola Loeve vinden het zelf ook weer heerlijk om aan de slag te zijn.

De roeiclub van watersportvereniging Woudrichem is weer langzaam de draad aan het oppakken.

“Met een aantal aanpassingen is het weer mogelijk om te roeien. In plaats van vijf roeiers en een stuurman, mag het nu met twee roeiers en een stuurman. En wisselen, bijvoorbeeld tussen roeier en stuurman, is uit den boze. Ook het gezamenlijk drinken van een bakkie na afloop mag niet meer. Prima oplossing voor vooral de ‘fysieke’ roeiers”, aldus Goof van Vliet, “maar wij senioren komen meer voor de gezelligheid en wachten dus nog even.

Bovendien zijn het best zware boten en valt het niet mee om met twee mensen te roeien. Vandaar ook dat er alleen maar op de Afgedamde Maas geroeid mag worden.”

De tweede Dutch Open St Ayles Skiff Regatta zou het hoogtepunt van het (roei)jaar worden maar is inmiddels afgezegd. “Eind deze maand zouden boten en roeiers uit veel delen van de wereld het hier op de Maas het tegen elkaar opnemen. Een geweldige happening, maar ja... door de corona zit dat er voorlopig even niet in. We mikken dus op 2021 en dat geeft ons nog wat extra tijd.”

Toch zijn er ook lichtpuntjes zegt Goof: “Leden die niet stil konden zitten, hebben de steigers opgeknapt en beter geschikt gemaakt voor roeien en zeilen. Ook de roeiboten zelf zijn onderhanden genomen, ze verkeren inmiddels weer in topconditie. De haven gaat eerdaags uitgebaggerd worden.



CORONA-NAGELS

Sponsoring:

Deze Poortaal werd mogelijk gemaakt door 1 anonieme ondernemer die net buiten de vesting woont. Voor de volgende uitgaven **zoeken we weer nieuwe sponsoren**. Sponsor bijdrage is 40 euro voor zakelijke sponsoren of minder voor privépersonen (en natuurlijk kunt u ook uw naam en/of bedrijf hier vermeld krijgen).

Bel of App: 06-53 20 60 99